

Yeter ki Hayal Engelli Olmayalım!

Ben Suleyman Ari.



Mersinli 9 çocuklu bir çiftçi ailesinden gelmekteyim. 6 yaşında dinamit kazasından dolayı gözlerimi tamamiyle kaybettim. O yıllarda gerek ailemin koşulları gerekse tedavi gibi nedenler yüzünden hiç ilköğretim almadım. 14 yaşından itibaren girdiğim disardan bitirme sınavıyla ilk okul diploması alıp aynı yıl (1989) o günkü adıyla Ankara Besevler Gormme Engelliler, bugünkü adıyla Mithat Enc Gormme Engelliler ilk öğretim okulunun aldığı sınavı kazanıp formel anlamda eğitim almaya başladım. Bu okuldan 1992 öğretim yılı sonunda 9.35/10 diploma ortalamasıyla ve okul öğrencisi olarak mezun oldum. Arkasından Ankara Cumhuriyet Lisesine kazandığım devlet parasız ve yatılılık sınavı sonucunda yerleştim. Burada ilk defa kaynaşmış bir okulda okumanın getirdiği sorunlarla karşılaştım. Mesela sayısal derslerde ders malzemeleri ve ilgi yetersizdi. Hocalarımla uzun ve aralıksız iletişim cabalarım sonucunda bu engeller de asıldı. Daha sonra 1995'te Liseden de 4.60/5 ortalamayla dereceyle mezun oldum. Aynı yıl girdiğim Öğrenci yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 200'e girdim. İlk tercihim olan Bilkent Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde burslu olarak okumaya başladım. Bilkent üniversitesinde ilk baste aldığım bir yıllık hazırlık İngilizce programında da goremekten dolayı sorunlar yaşasam da buradaki hem yabancı hem de Türk hocalarımla yoğun insan kaynağı desteğiyle ve okulda bulduğum gönüllü arkadaşlar sayesinde hazırlığı bir yılda bitirip lisans eğitimime başladım. Lisans eğitiminde ilk yıl yine bazı teknik derslerde sorunlar çıkarsa da iletişim yardımıyla hocalarımla bu sorunları aştık ve arkadaşlarımla da desteğiyle her dönem bölümümde ve okulda ulaşılacak en yüksek ortalamalara imza attık.

Bilkent Üniversitesinden 2000 yılında 3.95/4 ortalamayla ve bölüm Birincisi olarak mezun olduğumda Amerika'nın belli başlı üniversitelerinden burslu mastir ve doktora kabulleri aldım. Bu üniversiteler arasında Columbia, Chicago, U.S.C. ve U.C.L.A. bulunmaktaydı. Ben U.C.L.A. Siyaset Bilimini seçtim. Buraya geldiğimde çok ciddi fiziksel ve kültürel sorunlar yaşadım. Burada da teknik zorluklar vardı.

İlk defa hayatımda burada bilgisayara sahip olup kullanmayı öğrendim. Bastonla yürümeye eğitim aldım. Çok çeşitli ülkelerden ve kültürlerden arkadaşlar edindim. Çok farklı bölümlerden dersler aldım. Burada ilk önce Mastir yaptım ve mastir tezimi Alman Felsefeci Fredrick Nietzsche ve psikolog Freud'un sosyal bilimlerdeki yöntem üzerine fikirleri üzerine yazdım. Ayrıca, aynı üniversitede doktora devam etmeye başlarken aynı zamanda asistanlık görevime de başladım. Bu görevde 5 dönem üstüste dersler verdim. Verdiğim dersler arasında Siyaset Felsefesine giriş, Dünya politikası, Avrupa politikası ve Amerikan Politikasına giriş bulunmaktadır.

Son olarak derslerimi bitirip doktora tez aşamasına geçtim. Halen Türkiye'de kurumsal düzenlemeler ve seçim sistemleri üzerine çalışmaktayım. Bu arada hayatıma yeni bir anlam katan bir etkiden söz etmek istiyorum: 2007 yılının yazı basında Türkiye'de bulunduğum bir zamanda daha önce basın ve arkadaşlarımla aracılığıyla tanıştığım Young Guru Academy'yle yakından iletişime geçme imkanım oldu. Boğaziçi üniversitesinde okuyan kardeşim YGA'nin "Kor Liderler" semineri düzenlediğini bana bildirdi. Ben de özgeçmişimi YGA'nin kurucusu Sinan Yaman'a iletmesini rica ettim. Böylece YGA'yla olan bağlarımız kurulmuş oldu. Sayın Yaman'la uzun telefon görüşmeleri ve YGA mezunlarının koyumuze gelip benimle Koydeki evimizde yaptığımız görüşmeler sonucunda İstanbul'da düzenle-

dikleri YGA Liderlik Okuluna katılmaya hak kazandım. Bu kampta benimle birlikte iki görme engelli arkadaşımız daha vardı. Ayrıca, 7 de gören arkadaşımız vardı. Burada hem liderlik hem de hayat üzerine Türkiye'nin çok etkin insanlarından gece geç saatlere kadar süren yoğun eğitimler aldık.

Hayatımda ilk defa bu kadar etkin insanın, hem donanımlı, hem de samimi olduğuna şahit oldum. Bu benim için çok önemli bir kıvılcım oldu. Eğitimlerden kalan kısıtlı zamanımızda Görme Engellilerin Sosyal ve Ekonomik Kalkınmaları konusunda projeler üretmeye çalışıyorduk. Ekip halinde, sosyal ve ekonomik statünün ilettilmesi konusunda bir projenin taslağını oluşturduk. Daha sonra aynı yılın Eylül ayında YGA Liderlik kampından seçilen aralarında benim de bulunduğum ikisi görme engelli, 6 arkadaş YGA Amerika Liderlik Kampına çağırıldık.

Amerika'da geçirdiğimiz iki haftaya yakın sürede New York, Washington, Raleigh, Figure Eight Island'da çok yoğun bir programa katıldık: Uluslararası Sivil Toplum Örgütü kurucularıyla tanıştık, Columbia Business School'da sosyal sorumlu liderlik konulu derslere katıldık, Amerikan kongresinde temsilcilerle görüştük, Bilim dalında Nöbele aday gösterilen Ünlü Türk kimyacı Prof. Aziz Sancar'dan başarı üzerine eğitim aldık. Amerika kampı sırasında bazı görme engellilere ait dernekleri ve onların çalışmaları büyük ölçekli firmaları yerinde görüp inceledik. Buna ek olarak toplum için çalışan gönüllü kuruluşları da ziyaret ettik. Radyo programına konuk olup, projemizi anlattık. Amerika kampı sonrası projemiz daha da netleşti ve şu modeli aldı:

1- Yüksek öğretim ve sonrasında görme engellilere yönelik:

a. Türkiye'de ilk kez YGA çatısı altında yetişkin ve eğitilmiş görme engellilere ait bir veri tabanı oluşturulmuştur. Böylece, hem devletin hem de özel sektörün gereğinde ulaşabileceği bir görme engelliler veri tabanı oluşturulmuştur.

b. Bu veri tabanından seçilen görme engellilere Bilgisayar ve İngilizce eğitimi vermeye başladık.

c. Bu eğitim verdiğimiz kişilere çokuluslu şirketlerde staj imkanı bulduk, bunlar arasında Turkcell, Mercedes, Fritolay, Unilever gibi dünya devleri bulunmaktadır.

d. Bu staj olanaklarından yararlanan arkadaşlarımızın ise girmelerine yardımcı olmaktayız. Proje kapsamında Türkiye'de bir ilk gerçekleşmiştir. Görme engelli Hande Keykubat arkadaşımız çokuluslu bir şirkette yönetici olarak işe giren ilk görme engellidir.

e. İşe yerleştirilen arkadaşlarımıza yukarıda sözü geçen Türkiye'nin çok etkin, donanımlı ve samimi yöneticilerden mentorluk hizmeti sağlamaktayız.

2- Projemizin bir de ilköğretim ayağı bulunmaktadır:

a. Bu süreçte YGA'nın tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdığı "Oku Düşün Paylaş" projesini Ankara'da iki, İstanbul'da bir görme engelliler okulunda uygulamaya koyduk. Buralarda çok yoğun ve sistematik bir seçilme sürecinden geçen üniversite öğrencisi gönüllü arkadaşlarımız görev almışlardır. Bu proje çerçevesinde arkadaşlarımız hafta sonlarında ve uygun olan diğer zamanlarda görme engelli ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.

b. Oku Düşün Paylaş projemize katılan arkadaşlarımız arasından seçtiğimiz görme engelli arkadaşlarımıza profesyonel hocaların yardımıyla bağımsız hareket eğitimi vermekteyiz.

c. Bu aşamayı tamamlayan arkadaşlarımızdan seçtiğimiz öğrencileri YGA Yıldızlar Liderlik Kampına alıyoruz. Kampı başarıyla tamamlayanlara lise sürecince ve üniversitede doğru yönlendirilmeleri için aramızdan bir danışman atamaktayız. Bu bağlamda Cankut Degerli adında 12 yaşında görme engelli bir arkadaşımız ilk kez bir Lider Kocuna kavuşmuştur. Tüm bunlara ek bir not olarak Görme Engellilerin topluma kaynaşmaları ve özgüvenlerinin yükselmesi için de sosyal etkinlikler düzenliyoruz. En son, geçtiğimiz günlerde 31 Mayıs-1 Haziran Tarihlerinde Birinci İstanbul Uluslararası Dragonboat festivaline YGA çatısı altında iki takımla katıldık.

Bireylerin başarıları belki bizleri çok etkileyebilir. Ne var ki, asıl kalıcı olan başarının sürdürülebilir olması ve kurumsallaşmasıdır. YGA bundan dolayı benim hayatıma yeni bir anlamın yüklenmesinde kıvılcım olmuştur. Hayalortacı olduğum YGA'nın en büyük hayali, daha iyi bir Türkiye için gençlerin hayal etmesine, hayallerini projelendirmesine ve projelerini hayata geçirmesine destek olmaktır. Tüm dostları bu hayale ortak olmaya çağırıyorum. Biz inanıyoruz ki bu proje sonucunda Görme Engelli Sabiha Gökçen'ler, Aziz Sancar'lar, İdil Biret'ler, Muhtar Kent'ler çıkacak ve Türkiye'mizin adını gururla taşıyacaklardır.